

Την Κυριακή 11-11-2012 το 1^ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας από τον οθωμανικό ζυγό και των 100 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου πραγματοποίησε μια ακόμη εκδήλωση που περιελάμβανε:

.α'. Τη διάλεξη με θέμα: **Στιγμές και εικόνες από την Εκπαίδευση στη Σιάτιστα και η ανέγερση και λειτουργία του Α' Δημοτικού Σχολείου της,**

.β'. Την έκθεση με θέμα: **Όψεις της ιστορίας της σχολικής ζωής και της ελληνικής εκπαίδευσης.**

Η ομιλήτρια της διάλεξης κ. Θεοδώρα Ζωγράφου – Βώρου με μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό της εξήγησε τους λόγους της φυσικής της απουσίας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους συμπατριώτες της και ιδιαίτερα στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας «Ο Άγιος Παντελεήμων» για τη συμπαράστασή τους στις δύσκολες ώρες που πέρασε.

Στη συνέχεια η κ. Αικατερίνη Ζωγράφου διάβασε το τμήμα της ομιλίας της κ. Ζωγράφου – Βώρου το οποίο αναφερόταν στην Εκπαίδευση στη Σιάτιστα.

Η ανάγνωση του κειμένου συνοδεύεται από προβολή εικόνων σε γιγαντοοθόνη με την τεχνική βοήθεια του κ. Δημητρίου Μάνιου.

Στο 2^ο μέρος της διάλεξης είδαμε την κ. Θεοδώρα Ζωγράφου – Βώρου σε video να μας **ξεδιπλώνει την ιστορία της ανέγερσης και λειτουργίας του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας.**

Η ομιλήτρια παρουσίασε νέες τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη θεμελίωση, ανέγερση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σχολείου.

Μέσα από χειρόγραφα του Φίλιππου Ζυγούρη, Πρακτικά της Εφορείας της Αστικής Σχολής Χώρας τον Κανονισμό της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας «Προφήτης Ηλίας», δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής εκείνης μάθαμε ότι :

- το σχολείο αυτό « είναι **τέκνο της ανάγκης, της ευαισθησίας κάποιων** φωτισμένων συμπολιτών μας, που συνέστησαν την «Αδελφότητα Προφήτης Ηλίας», **και των κατοίκων της Χώρας**, που όλοι συνέδραμαν με τον οβολό και την προσωπική τους εργασία για το κοινό καλό».

- θεμελιώθηκε στις 18 Ιουνίου 1908 και πρώτη χρονιά λειτουργίας του ήταν το σχολικό έτος 1912-13.

Γνωρίσαμε τον αγώνα της Αδελφότητας και της Εφορείας των Σχολείων για την εξεύρεση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, με δάνεια, πωλήσεις ακινήτων, εράνους.

Θυμηθήκαμε μαζί με τη συναισθηματικά φορτισμένη ομιλήτρια την καλλιγραφία, τη φυτολογία, το μάθημα της χειροτεχνίας ... αλλά και τις διακοπές του σχολείου για τον τρύγο. Το λαγοπόδαρο – σπόγγο του μαυροπίνακα και την υποχρεωτική σύνταξη του ημερολογίου μας.

Η κ. Θεοδώρα Ζωγράφου – Βώρου έκλεισε την ομιλία της με αναμνήσεις που αποτέλεσαν μάθημα ζωής γι' αυτήν, αλλά και για μας που την ακούσαμε.

Μας παρουσίασε ένα 100χρονο σχολείο, τέκνο της φροντίδας των Σιατιστινών αλλά και σχολείο με φροντίδα για τη μόρφωση και τη ζωή των μαθητών του.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας κ. Γεώργιος Φυτάκης αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη σε όσους στάθηκαν δίπλα στο σχολείο τα 100 χρόνια ζωής του, επώνυμους κι ανώνυμους, στους πολλούς ευεργέτες, και εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους ευχαρίστησε.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών σε εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν παλιότερα στο σχολείο και σε συνεργάτες του σχολείου.

Η έκθεση εκπαιδευτικού υλικού, την οποία οργάνωσε με επιστημονικό και λειτουργικό τρόπο η υποδιευθύντρια του κ. Ζωή Στέφου με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ξεδίπλωσε στους επισκέπτες τη «ζωή» του σχολείου μέσα από σχολικά βιβλία, βιβλία πρακτικών, μαθητολόγια κ.ά., και διακριτικά και πειστικά δήλωσε την παρουσία του 1^{ου} Δημοτικού - διδασκόντων και διδασκομένων- στο σήμερα ως άξιον συνεχιστή εκείνου του σχολείου που οραματίστηκε κι έκτισε η κοινωνία της Σιάτιστας στις αρχές του 20ού αιώνα.

Χαρούμενη νότα στην όλη εκδήλωση οι μικροί μαθητές/ξεναγοί μας με τα χαριτωμένα αναμνηστικά άσπρα καπελάκια τους με το λογότυπο των 100χρόνων.

Ο Θεός να δώσει να αξιωθεί το 1^ο Δημοτικό μας κι η Σιάτιστα να γιορτάσουν και τα 200 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, όπως τόνισε παλιά καλή συνάδελφος!

<http://www.siatistanews.gr>