

Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΣΑΝ ΜΙΑ «ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ» ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΙΣΧΥ, ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Σ' ΕΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΡΜΙΝΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΪΟΥ, ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ.

ΛΟΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΨΥΧΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΨΙΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΗΓΕΤΙΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΟΪΟΥ.

Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΟΪΩΤΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙΝΟΦΑΝΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ Η ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΤΟ ΒΟΪΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ , ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ, ΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ.

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ , ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΤΟΥΣ , ΟΤΑΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ.

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΛΑΟΙ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΤΗΝΟΥΝ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΙΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗΣ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΑΣ.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΩΝ , ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ : « ΠΟΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΩ;»

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΛΟΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ, ΥΠΕΡΟΨΙΑΣ, ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΙΓΙΣΜΩΝ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ ΝΑ ΔΡΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΟΪΟ ΕΝΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΒΟΪΟΥ)