



Ἐξοχώτατον  
κ. Γεώργιον Παπανδρέου  
Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως  
Ἀθῆνας

Ἐξαιρετικῶς Ἐπεῖγου

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως,

Χριστός Ἀνάστη!

Λυπᾶμαι πού στίς τόσο δύσκολες ὥρες πού περνᾶ ἡ πατρίδα μας καί στίς εὐδύνες πού ἔχετε ἀναλάβει, ἔρχομαι νά Σᾶς ἐνοχλήσω γιά ἓνα θέμα τό ὁποῖο ἡ ἀφροσύνη καί ἡ ἰδιοτέλεια κάποιων ἀνθρώπων δημιούργησε.

Ἀναφέρομαι στήν πρόσφατη ἀνακοίνωση γιά τόν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ὅπου ὄλως αἰφνιδίως ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ νέος Δήμος Βοῖου, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τήν Ἐπαρχία Βοῖου τοῦ Νομοῦ Κοζάνης δέν ἔχει ἔδρα τήν μεγαλύτερη πόλη τοῦ Δήμου τήν ΣΙΑΤΙΣΤΑ μέ 7.000 χιλιάδες περίπου πληθυσμό, ἀλλά τήν ΝΕΑΠΟΛΗ ἡ ὁποία ἔχει ὀλιγότερον ἀπό τό ἡμισυ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πρώτης.

Μέχρι σήμερα καί γιά ἑκατοντάδες ἐτῶν ἡ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἐπαρχίας Βοῖου καί οὐδεὶς τό ἀμφισβήτησε μέχρι σήμερα. Οὐδεὶς φανταζόταν μιά τέτοια ἐξέλιξη, οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ παράγοντες, ἀλλά οὔτε καί οἱ κάτοικοι τῆς ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνοίξε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου, ἀφοῦ οἱ κάτοικοι τῆς Σιάτιστας ἐτοιμάζονται σέ λίγες ὥρες νά κλείσουν τήν ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, τά αὐτοκίνητα κυκλοφοροῦν μέ μαῦρες σημαῖες καί οἱ κάτοικοι εἶναι ἀναστατωμένοι. Ἡ κοινή αἴσθησις εἶναι ἡ αἴσθησις τοῦ ἐμπαιγμοῦ τους ἀπό κάποιους ὀλίγους.

Ἐγώ εἶμαι Ποιμένας ὄλων τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν καί ἡ ὀδύνη μου εἶναι τεράστια, ὄχι γιατί ἄλλαξε ἡ πρωτεύουσα τοῦ Δήμου, ἀλλά γιατί οἱ ἀφρονες πού ἀποφάσισαν ἔσπειραν πλέον τόν ΔΙΧΑΣΜΟ μέσα σέ μιά τόσο μικρή περιοχή. Ὁ διχασμός πλέον αὐξάνεται μέ μορφή χιονοστιβάδας γιατί τώρα μιά νέα ἀλλαγὴ τῆς ἀπόφασις θά ξεσηκώσει ἴσως καί τούς ἄλλους πού τούς ἤλθε ἓνα ἀνέλπιστο δῶρο.

Ἵποσχεθήκατε κ. Πρόεδρε Δικαιοσύνη, ὑποσχεθήκατε ἰσονομία, ὑποσχεθήκατε ἠτιολογημένες ἀποφάσεις καί οἱ κάτοικοι διαπιστώνουν ὅτι γιά μιά ἀκόμη φορά ἐπεκράτησαν τά στενά κομματικά συμφέροντα καί τά ρουσφέτια.

Ἡ ΣΙΑΤΙΣΤΑ εἶναι μιά πόλη μέ ἱστορία, μέ πολιτισμό, μιά πόλη πού καλλιέργησε τά γράμματα, μιά πόλη μέ περίφημα ἀρχοντικά, μιά πόλη μέ φουσιογνωμία, μιά μικρὴ πόλη μέ πολλούς μεγάλους εὐεργέτες. Μόνον ἡ

Σιάτιστα έχει 28 περίπου Κληροδοτήματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που πρό καιρού μου είχε δώσει ο κ. Δήμαρχος.

Σημειώστε κ. Πρόεδρε ότι με την μετατροπή αυτή κινδυνεύει να χαθεί τό ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ τής ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Τό όμορφο αυτό κτήριο στό κέντρο τής πόλης είναι δωρεά του Τσιστοπούλειου Κληροδοτήματος, υπό τόν όρον ότι δά στεγάζεται έσσαιί τό Δημαρχείο τής πόλης ΟΣΟ δά υπάρχει ο ΔΗΜΟΣ τής ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. Έφόσον λοιπόν ο Δήμος καταργείται, τότε τό κτήριο περιέρχεται στό Τσιστοπούλειο Κληροδοτήμα. Επίσης δά προκύψει άναταραχή στά Κληροδοτήματα, άφου οι Διαθήκες τών Ευεργετών όρίζουν σαν μέλος τόν έκάστοτε Δήμαρχο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ.

Η άγανάκτηση τών κατοίκων έπιτείνεται άπό τό γεγονός τό όποιο άκόμη περισσότερο καλλιεργεί τήν άίσθηση τής κομματικής φραυλότητας, ότι δηλαδή ο Δήμος Βελβεντού του ίδιου Νομού Κοζάνης που άριθμεί μόλις τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους παρέμεινε ανεξάρτητος και αυτόνομος Δήμος, τή στιγμή που σε άπόσταση λιγώτερη άπό 10 χιλιόμετρα υπάρχει ο Δήμος τών Σερβίων. Πώς λοιπόν δά πείσετε ότι ενεργείτε άμερόληπτα και μέ δικαιοσύνη; Η βαθύτατη πεποίθηση όλων είναι ότι ισχυρά κομματικά συμφέροντα και όχι ή αντικειμενική πραγματικότητα διαμόρφωσαν τά άποτελέσματα και διατήρησαν αυτόνομο τό Δήμο του Βελβεντού, ενω μετέτρεψαν σε άπλό Δημοτικό Διαμέρισμα τήν ΣΙΑΤΙΣΤΑ, μεταφέροντας τήν έδρα στην ΝΕΑΠΟΛΗ άπό τήν περιφέρεια τής όποίας άκούγεται ότι προέρχεται Κυβερνητικό στέλεχος, δέν γνωρίζω πόσο είναι άληθές αυτό. Τό μοναδικό έπιχείρημα ότι ή ΝΕΑΠΟΛΗ εύρίσκεται στό κέντρο του όλου Δήμου δέν εύσταδει, διότι πραγματικό Κέντρο είναι τό ΤΣΟΤΥΛΙ.

Έκφράζω και πάλι τήν λύπη μου γιατί κάποιιο εξακολουθούν να σχεδιάζουν στα χαρτιά έρήμην τής πραγματικότητας και ή μόνη λύση για να άποφευχθεί ο περαιτέρω όδυνηρός διχασμός είναι ή διατήρηση του σημερινού Δήμου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ως αυτόνομου Δήμου, λόγω τής μακράς του ιστορίας και τών πολιτιστικών του δεδομένων. Γνωρίζω ότι αυτή μου ή έπιστολή δά γεννήσει συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά γράφεται για λόγους συνειδήσεως και εύδυνης. Έκείνοι που έσπειραν τόν διχασμό έξυπηρετώντας μικροκομματικά συμφέροντα δά παραμείνουν μακριά και έγω ως ποιμένας δά καλούμαι να θεραπεύω πληγές που τις άνοιξε ή άφροσύνη.

Η έδρα τής Μητροπόλεως είναι Σιάτιστα και τό Έπισκοπέιο είναι άπέναντι άπό τόν Μητροπολιτικό Ναό. Τίς ήμέρες λοιπόν τών Έθνικών έορτών ο Μητροπολίτης δά εγκαταλείπει τήν πόλη για να πηγαίνει στην μικρή έδρα του νέου Δήμου. Δέν δά αντιδράσει ο λαός στη Σιάτιστα ή εν εναντία περιπτώσει δέν δά φαίνεται ότι περιφρονείται ή έδρα του Δήμου;

Κύριε Πρόεδρε,

Σας έγραφα αυτό τό γράμμα μέ πολλή λύπη αλλά παρεμβαίνοντας τήν τελευταία στιγμή, όδηγούμενος άπό άίσθημα εύδυνης. Εκεί που όδήγησαν τά πράγματα οι άφρονες εισηγήσεις ή μόνη θεραπεία είναι να παραμείνει ο Δήμος Σιάτιστας αυτόνομος Δήμος και να δημιουργηθεί ο Δήμος Βοΐου μέ έδρα τή Νεάπολη, ή μόνη λύση ίσορροπίας στην άνισορροπία που δημιουργήθηκε.

Μεγάλη τρυφή, εύχών και έχωϊδης

Γ. Σ. Βασιλιάς Σιατιστίας Παύλος