

«Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες της εκατονταετίας 1912-2012».

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη Σιάτιστα  
θυμάμαι-μαθαίνω-προβληματίζομαι.

## 2<sup>η</sup> σειρά δημοσιευμάτων

**Εφημερίδα: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11/11/1962**



### **ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΟΜΑΡΧΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΛΑΟΥ ΕΟΡΤΑΣΕ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΑ**

**ΣΙΑΤΙΣΤΑ.** Την παρελθούσα Κυριακήν, επέτειον της απελευθερώσεως Σιατίστης και της ιστορικής μάχης της 4/11/1912, η Σιάτιστα εόρτασε μεγαλοπρεπώς.

Μετά την θείαν λειτουργίαν, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών κ.κ. Πολυκάρπου Σιατίστης και Χρυσοστόμου Γρεβενών, εγένετο δοξολογία και εμπνευσμένη ομιλία του Δημάρχου κ. Μιλτιάδη Στρακαλή.

Εις το Γυμναστήριον της πόλεως έλαβε χώραν λαϊκή εορτή, εις την οποίαν ο αντιστράτηγος Διοικητής του Α΄.Σ.Σ. κ. Ι. Δασκαλόπουλος απένειμε διπλώματα εις τους άνδρας των Τ.Ε.Α. Σιατίστης και εν συνεχεία υπό των μαθητριών εχορεύθησαν χοροί τοπικοί, συνοδεία λαϊκής μουσικής Σιατίστης.

Επηκολούθησε μεγαλειώδης παρέλασις ενόπιον των επισήμων των αναπήρων, σωματείων, παλαιών πολεμιστών, των σχολείων, προσκόπων, του στρατού και Τ.Ε.Α. παιανίζούσης της μουσικής της XV Μεραρχίας.

Μετά την παρέλασιν παρετέθη υπό του Δήμου εκλεκτόν γεύμα εις την ευρύχωρον αίθουσαν του Γυμνασίου, εις το οποίον παρεκάθησαν άνω των 130 προσκεκλημένων. Κατά τα επιδόρπια ωμίλησαν ο Δήμαρχος κ. Στρακαλής, ο πρόεδρος των Σιατιστέων Θεσσαλονίκης κ. Μπέντας, ο υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Μανέντης και ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Πολύκαρπος.

Την 3 μ.μ. εις το Α΄ Δημοτικόν σχολείον οι κάτοικοι Σιατίστης παρηκολούθησαν επίκαιρον θεατρικὴν παράστασιν των μαθητῶν του εις την αἴθουσαν τελετῶν του σχολείου.

Εις τας 5 μ.μ. ἐγένετο πάνδημος διασκέδασις εις τας πλατείας Χώρας και Γερανείας και το εσπέρας λαμπαδηφορία υπό του Στρατοῦ, μαθητῶν και προσκόπων.

Ο λαμπρός ἡλιος ἠννόησε κατά πολύ την εορτήν μας.

Κατά την αναχώρησιν των προσκεκλημένων ο κ. Δήμαρχος προσέφερε ἀνά εν τεύχος του εκδοθέντος ἀναμνηστικῶ βιβλίου 166 σελίδων περὶ Σιατίστης και ἐνός πανηγυρικῶ εξασελίδου φύλλου της «Δυτικῆς Μακεδονίας». Ευχόμεθα με την ἰδίαν λαμπρότητα να εορτάσωμε και την εκατονταετηρίδα μας!...

ΚΩΣ-ΠΕΣ



Το βιβλίο το οποίο προσφέρθηκε στους προσκεκλημένους ἔχει τίτλο **50 ἔτη Ελευθερίας**, το ἔχει γράψει ο τότε Δήμαρχος Σιάτιστας Στρακαλῆς Μιλτιάδης, εἶναι ἔκδοσις του Δήμου Σιάτιστας, τυπώθηκε στην Αθήνα το 1962 και μπορεῖτε να το βρεῖτε στη Μανούσεια Δημόσια Κεντρικὴ Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη Σιάτιστας.

Μερικά ἀπὸ τα θέματα του εξασελίδου της ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εἶναι:

- Η Μάχη της Σιατίστης ὅπως την ἔζησεν ο ἀρχηγός των εθελοντῶν Κισσαμιτῶν Μιχ. Αναστασάκης.
- Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ἄρθρο του στρατηγού Νικολάου Κλαδά, ἀναδημοσίευσή ἀπὸ το Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Μπούφαλο-Ν. Υόρκης, ΗΠΑ του 1926<sup>1</sup>.
- Επίσημη ἔκθεσις του ΓΕΣ περὶ της Μάχης της Σιατίστης της 4/11/1912.
- Εἰκόνες και πρόσωπα ἀπὸ το ἱστορικόν παρελθόν της Σιατίστης.
- Η Σιάτιστα σήμερον.

Χαρακτηριστικό είναι και το ποιητικό κείμενο της 1<sup>ης</sup> σελίδας της εφημερίδας, με υπογραφή Μ.Σ και τίτλο ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ, στο οποίο παρουσιάζεται σύντομα αλλά περιεκτικά η ιστορία της αγαπημένης μας πόλης.

## ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ

Τι κι αν διαβαίνουνε γοργά και φεύγουνε τα χρόνια  
και τίποτα απ' ό,τι ζη δεν μεν' εδώ αιώνια;  
το πνεύμα το Ελληνικό κι η Ελληνική ψυχή  
ελεύθερη και άφθαρτη αιώνια θα ζη,  
σκορπίζοντας την λάμψιν της σ' όλη την οικουμένη,  
χαρίζοντας το θάρρος της στη γη την πικραμένη.  
Τον φόβον δεν τον γνώρισε, δεν έκυψε αυχένα,  
προτίμησε να ζη φτωχά, μα πάντα τιμημένα.  
Κι η Σ ι ά τ ι σ τ α που κτίστηκε ψηλά σ' αετοράχια  
εκράτησε αμόλυντα κι Ελληνικά τα βράχια.  
Πέρασε μπόρες, συμφορές, τυφώνες, καταιγίδες,  
μ' ακλόνητη εστάθηκε, έχοντας τις ελπίδες  
πως θα 'ρθη κάποτε γι' αυτήν η άγια εκείνη μέρα,  
όπου θα λάμψη ο ουρανός, θα φέξει πέρα ως πέρα,  
σαν θ' ανατείλη λαμπερό της λευτεριάς τ' αστέρι.  
Μα σαν τ' αστέρι έλαμψε σε κοντινά της μέρη  
κι η λάμψη του την φώτιζε αγνά σαν το λυχνάρι,  
αρπάζει μόνη το σπαθί κι ορμάει για να πάρη  
αυτό που χρόνια πότιζαν με αίμα τα παιδιά της.  
Το πνεύμα το Ελληνικό πού'χε μεσ' την καρδιά της  
θριάμβευσε και άνοιξε μια στράτα μυρωμένη,  
για να περάση η Λευτεριά στα ρόδα στολισμένη.  
Και αγκαλιάζει παρ' ευθύς αδέλφια ορφανισμένα,  
που τα χωριά τους έκαψαν θηρία λυσσασμένα.  
τον πόνον τους τον γλύκαινε, τα χάριζε χαρά  
κι' ας γύρω της πλανιότανε φωτιά και συμφορά.  
Μα πότ' ο φόβος φώλιασε σ' Ελληνική ψυχή  
και το καθήκον έκαμε αυτή να παραβή;  
Κι όταν ο Τούρκος ζήτησε να του παραδοθή,  
«μολών λαβέ» απήντησε το κάθε της παιδί.  
Κι ο στρατός, μ' εθελοντάς που 'λθε την μέρα κείνη,  
για τον εχθρό πολύνεκρη με θάρρος μάχη δίνει.  
Το χέρι της, ευλαβικά, φέρνει στην αγκαλιά της

τους Κρήτας κι όσοι πέσανε σαν να'τανε παιδιά της.  
Σκύβει η Σιάτιστα φιλεί το θείο μέτωπό τους  
και νοιώθουνε το χώμα της σαν να'τανε δικό τους.  
Ανθίζει πια η Λευτεριά, σκορπά την ευωδία  
και ανασαίνει η ψυχή και νοιώθει ευτυχία.  
Πενήντα χρόνια πέρασαν από τη μέρα κείνη  
και λίγοι από τη γενιά αυτή σήμερα θα'χουν μείνη,  
μα νοιώθουνε ανέκφραστη κι' υπέρτατη χαρά,  
που βλέπουνε τη γέννα τους ένδοξη και λαμπρά.  
Την δόξασε ο Φαρδύκαμπος με δόξα περισσή  
την λάμπρυναν τα τέκνα της που'χουν καρδιά χρυσή,  
το αίμα τους της έδωσαν, τα πλούτη της χαρίσαν  
ό,τι κι αν του εξήτησε πρόθυμα της δωρίσαν,  
γιατί τ' Αλέξανδρου τα μοίρανε πνοή  
και τ' Αποστόλου τ' άγιασε η θεία η φωνή.  
Μπορεί τα χρόνια να περνούν και έθνη ν' αφανίζουν,  
μα πόλη με ιδανικά ούτε και την αγγίζουν,  
γιατί χαρίζουν άφθαρτη παντοτινή ζωή,  
προνόμιο που μια φυλή στον κόσμο αυτόν κρατεί,  
η τιμημένη κι ένδοξη Ε λ λ η ν ι κ ή Φ υ λ ή!

Οι φωτογραφίες της εφημερίδας οι οποίες ακολουθούν προέρχονται από τετρασέλιδο της εφημερίδας ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το οποίο μας έδωσε ο κ. Νικόλαος Ψημμένος και τον ευχαριστούμε θερμά.



